



## De Arabieren komen er aan!

### Rondwandeling De Overtoom

- **Periode:** jaren 676-850
- **Startpunt:** jaarpal 676, Café De Keizer, (Holterstraatweg 186, hoek Lichtenbergerweg, Holten)
- **Lengte:** 6,5 km

#### Gebruiksaanwijzing

- Getallen verwijzen naar de jaartallen op de paaltjes.
- Letters verwijzen naar de zijde van de informatiebus: R = regionale gebeurtenissen; N = Nederland; E = Europa; W = overige werelddelen.
- Scan onderweg QR-codes voor filmpjes e.d.

#### . Bewegwijzing

Wit-paarse bordjes geven de looprichting aan. De bordjes zijn vaak bevestigd aan lantaarn- en straatnaampalen.



#### Podcast

Tip! Beluister voor je op pad gaat de podcast bij deze rondwandeling. Dan krijg je in het kort te horen wat er in deze periode gaande is. Dat maakt het gemakkelijker om gebeurtenissen die je onderweg tegen komt in die tijd te plaatsen. De podcast staat op de website van het Wereldtjpad: zie pagina van deze rondwandeling.

[Tijd van rondwandeling de Overtoom](#)

#### Intro

In 632 sterft de profeet Mohammed. Zijn opvolgers – ze worden kaliefen genoemd – onderwerpen alle Arabische stammen en veroveren Syrië, Perzië (Iran), Palestina en grote delen van Noord-Afrika. Daarmee is de basis gelegd voor een groot en machtig islamitisch rijk. De grootste tegenspeler van

de kaliefs is de keizer van het Oost-Romeinse Rijk met de hoofdstad Constantinopel (Istanbul). Het zal er om spannen wie de strijd gaat winnen: de Byzantijnen of de Arabieren.



#### 677-W

De Byzantijnen zetten een doeltreffend wapen in tegen de Arabieren.



*De Hoesseinmoskee in Karbala (100 km ten zuiden van Bagdad) trekt jaarlijks miljoenen pelgrims.*

#### 680-W

Tussen de Arabieren onderling zijn grote spanningen die tot op de dag van vandaag doorwerken (denk maar aan de gespannen verhoudingen tussen soennieten en sjiïeten in het huidige Irak). Ze komen voort uit de gebeurtenissen in 680!

#### 683-W

Kalief Yazid krijgt concurrentie.

#### 686-W

Veel Christenen zijn doodsbenauwd.



#### 689-W

Deze nieuwe vinding maakt de Arabische legers sneller en effectiever.



**691-W**  
Moskee in Jeruzalem.



Mohammed plaatst de zwarte steen (mogelijk een meteoriet met een doorsnee van 30 cm) in de Ka'aba.

**692-W**  
Oorlog in Mekka...



**696-W**  
Wat taal wel niet vermag...



**697-W**  
'Blitzkrieg' op z'n Arabisch...



**698-W**  
De haven van Carthago nu in Arabische handen.



**701-W**  
Keizerlijke allure.



**704-W**  
Een maliënkolder (detail, zie boven) is voor veel Arabieren te kostbaar.



**706-W**  
Belastingparadijs!



**710-E**  
De berg van Tarik...



**711-E**  
Opnieuw gebiedsuitbreiding.

**736-W**  
De ene vrouw is de andere niet...



**738-E/W**  
Goudzucht.

**718-W**  
Weer mislukt.



**739-W**  
Oorlogsbuit.

**719-W**  
Aan de kleren herkent men het geloof...

**748-W**  
Wie het breed heeft...

**722-E**  
Christelijk leger verslaat voor het eerst de Moren...



**751-W**  
Drie-continenten-rijk.

**732-E**  
... maar tien jaar later worden ze definitief een halt toegeroepen.

**762-W**  
Stad van de vrede???

**763-W**  
Zindik!



**770-W**  
Risicovolle reis.



**786-W**  
In de periode dat deze man aan de macht is, ontstaan verschillende sprookjes van duizend-en-één-nacht. Hij speelt daarin de hoofdpersoon en wordt als een wijze heerser afgebeeld, die vaak incognito zijn rijk verkent. We volgen hem een aantal jaren op de voet!

Zie ook: **790-W** en **795-W**



**773-W**  
Importproduct.



**778-E**  
Ook als je Karel de Grote bent, krijg je niet altijd je zin.



**798-W**  
Beroep? Pelgrim!

**802-W**  
De kalief laat het geld rollen...

**803-W**  
De kalief blijkt ook een andere kant te hebben.

**804-W**  
Pelgrimsweg in aanbouw.



**785-E**  
Indrukwekkende beschaving.



**806-W**  
De kalief verzamelt vrouwen!

809-W

Het einde van kalief Haroen al Rasjid.



ألف ليلة وليلة

Duizend-en-één-nacht in het Arabisch

826-W

Ambergris.



Moskee Kairouan

Duizend-en-één-nacht is een verzameling verhalen uit het Midden-Oosten. Sommige verhalen stammen uit de tijd van voor onze jaartelling.

Koning Sjahiaar is bedrogen door zijn vrouw. Om een nieuwe teleurstelling te voorkomen besluit hij elke dag een andere maagd te trouwen en haar de volgende morgen te doden. Zo trouwt hij ook Scheherazade, de dochter van zijn grootvizier. Het is een slim meisje. Om te voorkomen dat ze wordt gedood vertelt ze de koning in de huwelijksnacht een spannend verhaal dat nog niet af is. De koning besluit haar leven te sparen. Zo gaat het 1001 nachten lang. Ze vertelt o.a. het verhaal van Ali Baba en de veertig rovers, Sinbad de zeeman, Aladin en de wonderlamp... Intussen schenkt ze de koning een paar kinderen. Wanneer de verhalen eindelijk ten einde zijn, houdt de koning zoveel van haar dat hij haar leven spaart...

836-W

Vrijgezellen....?



838-W

Martelaren.



Wiskundeboek uit vervlogen tijden

812-W

Een echte wiskundeknobbel.



**844-W**

De Arabische wereld loopt voorop.



**846-E**

De Sint Pieter krijgt het flink te verduren.



**848-E**

Import.

**850 Eindpunt**

***Van hier terug naar startpunt café De Keizer:***

1. Steek bij zwembad 'Twenhaarsveld' de Rijssenseweg over: paarse wandelroute (gevaarlijke oversteek!).
2. Rechts en na spoorwegovergang 1<sup>e</sup> weg links: Valkenweg: paarse wandelroute.
3. 1<sup>e</sup> weg rechts: Vossenweg (paarse wandelroute).
4. 1e weg rechts: Forthaarsweg (Keuzepunt M63, paarse wandelroute).
5. Einde weg rechts: Sprokkelweg (paarse wandelroute).
6. Einde weg links: Rijssenseweg.



Leuke wandeling gehad?

U kunt het Wereldtijdpad steunen door voor € 5 donateur te worden via [www.wereldtijdpad.nl](http://www.wereldtijdpad.nl)

Hartelijk dank!

**Colofon**

© 2019 Stichting Wereldtijdpad / Rijssen-Holten

Samenstelling: Floor Looij  
Projectmanagement: IKOconsult, Almelo

De uitgever heeft ernaar gestreefd de rechten van derden zo goed mogelijk te regelen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich tot de uitgever wenden.

Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden vervoelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

De Stichting Wereldtijdpad aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van niet of onjuiste vermelding van gegevens in deze uitgave. U kunt eventuele opmerkingen schriftelijk of per mail doorgeven aan de stichting